

## Grieks drama

Het is curieus om te zien hoe buitenstaanders beter weten wat goed voor de Grieken is dan de Grieken zelf. De werkloosheid in Griekenland is gigantisch en bij de jeugd al jaren boven de 50 procent. Alle lasten van de eurocrisis drukken op de gewone man, omdat iedereen met bezit al jaren geleden Griekenland de rug toegekeerd heeft. Economisch staat Griekenland onder curatele van Brussel en financieel van Duitsland. Dat de Grieken het meer dan zat zijn, mag niet verbazen.

Niettemin hebben lieden met een eigen agenda het hoogste woord en heffen het waarschuwend vinger naar de Grieken. Voorop Jean-Claude Juncker die zijn Europese droom in een nachtmerrie ziet verkeren. Ook Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Financiën, blaast zijn partijtje mee. Dan Joschka Fischer die alle ruimte krijgt in *de Volkskrant* om ons weer eens schrik aan te jagen voor 'nationalistische xenofobie' (O&D, 30 december). Diezelfde krant is van mening dat de in Griekenland geboekte vooruitgang op het spel komt te staan. Welke vooruitgang, mag men vragen.

Hoe lang zal Griekenland nog onder curatele blijven voordat de staatschuld tot hanteerbare proporties is teruggebracht? Zou het voor de Grieken zelf niet beter zijn hun eigen toekomst in handen te nemen en zich aan het Europese juk te ontworstelen? Het is maar een vraag.

**Kees de Lange**, Monnickendam